



ZORGEN VOOR DE AARDE

Voor een christen bestaat de zin van het leven uit zorgen voor de wereld. Een goed rentmeester zijn voor de aarde en alles wat daarop is, dat is wat God primair van zijn mensen verlangt. Als we het hebben over rentmeesterschap, hebben we het vaak meteen over geld en over tienden geven. Maar hoe zit het met dat zorgen voor de aarde?

Tekst/ds. Tom de Bruin

Toen ik op Newbold College zat, was ik lid van de NSA. Dat is niet de afkorting van de Amerikaanse organisatie die alles in de gaten houdt, maar van de Newbold Student Association, de studentenvereniging van Newbold. Hoewel de NSA een aardig budget had, omdat alle studenten contributie betaalden, ging het met Newbold zelf financieel heel wat minder goed. Daarom wilden wij het College wat helpen. We bedachten een plan om niet alleen Newbold te helpen, maar meteen de hele wereld:

DE TAAL VAN HET GELD

Veel mensen dragen duurzaamheid een warm hart toe, maar schrikken terug voor het prijskaartje dat eraan hangt. Biologische producten die verbouwd zijn met oog voor *people, planet & profit* zijn duurder en soms zelfs veel duurder dan kiloknallerkip of verantwoorde tomaten. Voor mensen met een krappe beurs kan het lastig zijn om duurzame keuzes te maken in de winkel, maar ook voor anderen spreekt geld klare taal.

Gelukkig kunnen verantwoorde keuzes en geld besparen ook samengaan. Nu geld op de bank in de huidige tijd zeer slecht rendeert, is het aanschaffen van zonnepanelen of een zonneboiler financieel aantrekkelijk. Het rendement van zonnepanelen is zo'n 6 à 7 procent. Dat is al snel 5 procent meer dan op de bank en het milieu is erbij gebaat.

Op bijvoorbeeld www.consumentenbond.nl kunt u meer informatie vinden over zonnepanelen.

we wilden een windmolen bouwen. De elektriciteit die de windmolen zou opwekken, wilden we schenken aan het College. Newbold ligt namelijk in een deel van Engeland dat heel geschikt is voor windmolens. We hadden alles al geregeld en zelfs toestemming gekregen van de gemeente. Toch staat die windmolen er nu niet. Waarom niet? Toen het uiteindelijk op stemming aankwam, zei één van de studenten: 'Waarom zouden we aan het milieu denken als Jezus toch gauw terugkomt?!' Dat argument had zoveel draagkracht bij mijn medestudenten dat de uitkomst van de stemming een 'nee' werd. De windmolen werd van tafel geveegd.

RAAR

Ik moet eerlijk bekennen dat ik die stemming toen heel raar vond, en ik vind het nog steeds raar. Ik vind het eigenlijk gewoon onchristelijk. Ecologie, zorgen voor het milieu, is een essentieel onderdeel van het geloof. Sterker nog: ik ben er volledig van overtuigd dat zorgen voor de aarde juist voor adventisten heel belangrijk zou moeten zijn. Misschien vindt u dat een vreemde stelling, maar lees eens mee in Leviticus 25: 'Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag dan



je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land' (Leviticus 25:3-5).

De Israëlieten krijgen dus een gebod van God om het land ook een sabbatsrust te geven.

DE SABBAT

Is het niet heel bijzonder dat naast de mensheid, ook het land een sabbat krijgt? Terwijl wij zes dagen werken en dan één dag rusten, werkt het land zes jaar en krijgt dan één jaar rust. Het ligt voor de hand dat dit rustjaar hetzelfde doel heeft als onze rustdag: bijkomen, herstellen, opnieuw krachten verzamelen.

Voor mij zit hier een belangrijk principe achter: God heeft zorg voor heel zijn schepping en wij horen mee te helpen. Sterker nog: wij zijn de rentmeesters en horen zorg te dragen voor alle delen van Gods schepping die wij in beheer hebben.

Maar het gaat nog verder dan dat. Het geloof geeft zin aan het leven, en de Bijbel en God zijn de bron voor antwoorden op onze levensvragen. Waarom zijn we hier? Wat is de zin van het leven? Een goede plek om te beginnen met zoeken naar de antwoorden op deze vragen is bij het begin, bij de schepping. Immers, God schiep de mens om een reden, en die reden is dan automatisch een reden voor ons bestaan.

ZORGEN VOOR EDEN

Waarom God de mensen schiep, staat niet klip en klaar in de Bijbel. Maar de schrijver van Genesis suggereert wel heel sterk dat de mens juist in Eden geplaatst werd om voor Eden te zorgen. Als God besluit mensen te maken, zegt hij: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt' (Genesis 1:26). De mens wordt gemaakt en krijgt meteen een taak mee: zij moeten heerschappij voeren over de aarde en alles daarop. Dat die heerschappij 'zorgen voor' betekent, wordt een hoofdstuk verderop meteen duidelijk: 'God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken' (Genesis 2:15).

WERKEN OP AFSTAND

Werken waar, wanneer en hoe je wilt, dat is Het Nieuwe Werken. Niet de aanwezigheid op kantoor telt, maar de resultaten die je haalt. Het Nieuwe Werken (HNW) is ontstaan om innovatie mogelijk te maken – nieuwe ideeën ontstaan meestal niet tussen 9 en 5 en ook een buitenkantoorse omgeving doet wonderen voor de geest. Daarnaast spaart HNW kosten én milieu. Als niet iedereen altijd naar kantoor hoeft te komen, scheelt dat kilometers, treinkosten en CO²-uitstoot. Skypen, bellen via internet, eventueel met beeld erbij, en 'vergaderbellen' maken HNW mogelijk. Datzelfde geldt voor digitale middelen als 'dropbox' waarmee je gemakkelijk bestanden kunt delen of er gezamenlijk aan werken.

Ook medewerkers van het Landelijk Kantoor van de Adventkerk kunnen op afstand werken. Zij kunnen thuis inloggen, waardoor zij niet altijd op kantoor hoeven komen om hun werk te doen.

Wilt u meer weten over HNW als verschijnsel of hoe u het kunt toepassen in uw eigen werk, kijk dan op www.overhetnieuwewerken.nl.

WE PRATEN OVER DE SCHEPPING IN PLAATS VAN DAT WE ERVOOR ZORGEN

Het lijkt wel alsof de mens gemaakt is om voor de rest van de schepping te zorgen. Alsof de reden van ons bestaan ligt in het zorgen voor de schepping. De primaire taak van de mens is rentmeester-zijn van Gods schepping.

DE SCHEPPING

Milieubewustzijn, ecologie, werd de mens meegegeven bij de schepping. Het is heel jammer dat veel mensen deze zorg voor het milieu associëren met politieke of maatschappelijke stromingen, die vaak antichristelijk zijn, in plaats van met christenen en de manier waarop zij in de wereld staan. Bewust omgaan met de aarde blijft voor christenen de basis waarop alles staat – alleen dat lijken we soms te vergeten. Het lijkt alsof christenen soms zo druk zijn met de discussie rondom schepping, evolutie en geloofspunten dat ze vergeten bezig te zijn met Gods schepping. We praten over de schepping in plaats van dat we ervoor zorgen. ▶

FILISTIJNEN

God zette mensen op de aarde om ervoor te zorgen. Voor de bomen, de mensen, de dieren, de zee. De mens moet de aarde bewerken en erover waken. Maar als we eerlijk zijn, lijkt het alsof de mensheid de aarde eerder verwoest. De mens buit de aarde uit. De aarde gaat naar de Filistijnen, en dat is uitsluitend aan onszelf te danken.

Het eerste wat God aan de mensen vroeg, de eerste opdracht die we hebben, is het bewerken van en waken over de aarde. Dat zou onze eerste prioriteit moeten zijn.

PRAKTIJK

Op heel veel verschillende manieren kunnen we die prioriteit in de praktijk brengen. Misschien brengen de kaders u op ideeën. Maar het begint bij het principe, bij het antwoord op de belangrijkste vraag die we onszelf kunnen stellen: 'Waarom zijn we hier?' God vertelt ons dat we hier zijn om te zorgen voor de aarde.

Nu ik dit weet, denk ik dat ik toch bepaalde dingen moet veranderen en anders om moet gaan met de aarde. Dat ik mijn levensstijl moet aanpassen, dat ik mijn gedrag moet aanpassen, dat ik mijn prioriteiten anders moet stellen.

Dat is een hele uitdaging, maar samen met God ga ik die uitdaging graag aan, en probeer ik meer te leven zoals ik gemaakt ben om te leven. ■

PLASTICSOEP

Niet iedereen is ervan doordrongen dat het van belang is goed op de aarde te passen. Voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties. Een groot probleem is de vervuiling van de wereldzeeën door de zogenaamde 'plasticsoep', ook wel de 'kunststofarchipel' genoemd. Vervuiling komt overal voor, maar de grootste drijvende vuilnisbelt is te vinden in de Grote of Stille Oceaan waar afval bijeendrijft door de zeestroming. Het gaat naar schatting om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland.

De polymeren uit de plastics komen terecht in de voedselketen doordat zeedieren en vogels de substantie aanzien voor plankton. Zo verstoort en bedreigt dit afval het leven en welzijn op aarde. Organisaties als *Greenpeace* en de *Plastic Soup Foundation* voeren campagne om deze vervuiling tegen te gaan. Zelf kunt u bijdragen door uw afval te scheiden en te zorgen dat u geen afval in de natuur achterlaat. Dat betekent ook: geen ballonnen oplaten bij gedenkwaardige momenten omdat de resten ervan levensbedreigend zijn voor dieren en bovendien de natuur vervuilen.



**BIJNA 90% VAN
AL HET DRIJVENDE
MATERIAAL IN DE OCEAAN
IS PLASTIC**